

Uitnodiging Ervaar TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis)

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wij nodigen u uit om mee te doen met de workshop "Ervaar TOS", die wij organiseren voor ouders van kinderen met Ambulante Begeleiding.

Wat is "Ervaar TOS"?

Ervaar TOS is een praktisch ervarings-circuit. Samen met andere ouders gaat u een aantal opdrachten uitvoeren. Door deze opdrachten kunt u ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Al doende leert u waar uw kind met TOS in allerlei dagelijkse situaties tegenaan kan lopen, en wat u kan doen om uw kind te helpen.

Een heleboel ouders hebben afgelopen jaar de workshop gevolgd. Hun reacties waren zeer positief. Onderaan deze uitnodiging kunt u de ervaringen van één van de deelnemende ouders lezen.

Het is voor deze workshop nodig dat u een redelijke tot goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Datum en tijdstip:

dinsdag 26 mei 2020

19.30 uur tot 21.30 uur

Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur

Het ervarings-circuit inclusief nabespreking zal 2 uur duren.

Plaats:

Alexander Roozendaalschool
Jan Tooropstraat 13
1062 BK Amsterdam

*Let op:
We hebben ook een vestiging in de
Jan Sluijtersstraat - daar is het NIET!*

Aanmelden:

Als u wilt deelnemen aan deze workshop kunt u mailen naar c.stam@viertaal.nl of u kunt het doorgeven aan de ambulante begeleider van uw kind.

S.v.p. vermelden:

naam ouders en kind, telefoonnummer, naam school en ambulante begeleider.

Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen. Vermeldt u daarom precies met hoeveel personen u gaat komen; ook opa's, oma's, vrienden en buren zijn welkom!

Met vriendelijke groet,

Maureen Griffioen & Christina Stam

Een ouder vertelt over "Ervaar TOS"

Hoe ervaar je TOS als ouder? Wij zijn Jelmer en Marit, ouders van Silke (5 jaar) uit groep 2.

Eigenlijk wisten we niet zo goed wat we moesten verwachten. Een workshop over het ervaren van TOS? In onze ogen ervaren we TOS elke dag met onze dochter. Toch grijpen wij alles aan waarin we zelf iets kunnen leren om Silke beter te helpen. Dus zaten we in het lokaal op een woensdagavond.

We doen een aantal oefeningen in tweetallen, die ervoor zorgen dat wij ons voelen alsof we zelf TOS hebben. Ik ga natuurlijk niet alles verklappen want je moet het echt zelf ervaren, maar het werd ons beide veel duidelijker hoe onze dochter zich vaak moet voelen. Dat het niet makkelijk is weten we natuurlijk allang, maar als je het zelf ervaart is het toch anders. Ik wil dan ook een tipje van de sluier oplichten over de inhoud. We kregen voor één van de oefeningen een plattegrond van Malaga (Spanje) voor ons. De cursusleider vertelde dat we de route die ons verteld zou worden moesten volgen en startte de opname. Al na 10 seconden was ik de weg volledig kwijt. Nu denkt iedereen natuurlijk dat het komt omdat ik een vrouw ben zonder richtingsgevoel. Dat had uiteraard gekund maar in dit geval had niemand het kunnen volgen. Wat sprak de gids snel! Wat vertelde hij veel dingen die er niet toe deden. Sommige dingen stonden niet op de kaart en dan ook nog allerlei achtergrondgeluiden. Ik werd gefrustreerd en zelfs een beetje boos. Ja, nu had ik het echt ervaren en werd me nog eens heel duidelijk hoe belangrijk het is om rustig te praten, vooral dingen die belangrijk zijn te zeggen en niet te veel dingen die er eigenlijk niet toe doen. En hoe moeilijk het is om iets te volgen als je misschien niet alle woorden kent. Een eye-opener!

Niet alleen het ervaren van TOS maar ook het uitwisselen van ervaringen met de andere ouders was heel waardevol. Voor alle ouders kan ik alleen maar zeggen: 'Meld je aan voor deze interessante, leerzame maar ook gezellige workshop!'

